

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

**ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ**

2^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

**Αφιερώνουμε τη σημερινή
μέρα στους πρόσφυγες
και ιδιαιτέρως στα παιδιά-
πρόσφυγες στέλνοντας το
μήνυμα μας :**

**Οι πρόσφυγες αδέρφια μας
Ο πόλεμος εκθρόνισε**

Η Ύπατη Αρμοστεία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι τον περασμένο χρόνο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με αποτέλεσμα ο αριθμός των προσφύγων να αγγίξει τα 65.3 εκατομμύρια ανά την υφήλιο.



- Η αύξηση αυτή οφείλεται στον πολλαπλασιασμό των πολέμων , των συγκρούσεων , των καταπιέσεων, της βίας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο.
- Οι χώρες που έρχονται πρώτες παγκοσμίως στη δημιουργία προσφύγων είναι η Συρία και ακολουθεί το Αφγανιστάν και η Σομαλία.

Ένα χρόνο μετά τη σύναψη της συμφωνίας Ε.Ε.
- Τουρκίας
περίπου 60.000 άνθρωποι,
που σώθηκαν από τις βόμβες του πολέμου, τη
φτώχεια ,
τις πολιτικές και κοινωνικές διώξεις,
έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας



Ζουν σε συνθήκες αθλιότητας στα
στρατόπεδα χωρίς χαρτιά, χωρίς
δικαιώματα, χωρίς να μπορούν να
μετακινηθούν στους τόπους που
επιθυμούν



Απ' αυτούς περίπου 20.000 είναι παιδιά (0-18 ετών), 37% του συνολικού πληθυσμού των προσφύγων.



Η εκπαίδευση των προσφύγων

Τα παιδιά ηλικίας 4-15 (οι ηλικίες που αφορούν την προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση) υπολογίζεται πως είναι περίπου 8.000-8.500.



Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού η οποία κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με το νόμο 2101/1992,

κάθε παιδί που βρίσκεται στη χώρα έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο28) και το κράτος υποχρεούται να παίρνει όλα τα νομοθετικά διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων (άρθρο 4).

- Για τα περίπου 20.000 προσφυγόπουλα που βρίσκονται στη χώρα μας, έχουν ανακοινωθεί μόνον 19 σχολικές μονάδες που πρόκειται να λειτουργήσουν Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) που αντιστοιχούν σε λιγότερα από 1.500 παιδιά.
- Υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας για τα οποία ακόμα δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων που διαμένουν σε αυτά.



Όσο για τις υποδομές των νηπιαγωγείων εντός των κέντρων φιλοξενίας που θα αναλάμβαναν παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, όχι απλά δεν έχουν λειτουργήσει, αλλά δεν έχει γίνει ούτε αυτοψία για επιλογή χώρου που θα κριθεί κατάλληλος να φιλοξενήσει τα νήπια.



Τα παιδιά των προσφύγων είναι ουσιαστικά αποκλεισμένα από την εκπαίδευση και υφίστανται ρατσιστικούς διαχωρισμούς.



3.500 παιδιά είναι ασυνόδευτα, δηλαδή χωρίστηκαν από τους γονείς τους ή ταξίδευσαν μόνα τους. Στην πλειοψηφία τους είναι αγόρια άνω των 14 ετών.



- Τα μισά περίπου είναι σε λίστα αναμονής για να φιλοξενηθούν σε μία από τις υπάρχουσες – υπερπλήρεις – ειδικές δομές φιλοξενίας.
- Πολλά παραμένουν σε χώρους τελείως ακατάλληλους, όπως σε αστυνομικά κρατητήρια ή στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής στήριξης.

Οι διαδικασίες καταγραφής και εξέτασης του αιτήματός τους για άσυλο, ή επανένωσης με μέλη της οικογένειάς τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, μπορεί να είναι τόσο χρονοβόρες, που τα παιδιά βλέπουν το μέλλον τους με ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανασφάλεια.



ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς,
από το αν έχουν χαρτιά ή όχι,
από το αν έφυγαν από τη Συρία, το Αφγανιστάν ή το
Πακιστάν,
είναι πάνω από όλα παιδιά.

Παιδιά, που έχουν ανάγκη από ασφάλεια και αξιοπρέπεια,
και ως παιδιά πρέπει να βρουν προστασία, αποδοχή και
υποστήριξη.



Μονόλογοι από το Αιγαίο

**Το ταξίδι και τα όνειρα
ασυνόδευτων ανήλικων
προσφύγων**

Οι ιστορίες ανήλικων
ασυνόδευτων προσφύγων
που δεν μιλούν μόνο για
το δράμα που έχουν
βιώσει, τόσο στην
πατρίδα όσο και στο
ταξίδι τους, αλλά και για
αυτά που αγαπούν και
αυτά που τους αρέσουν.

Για όσα ελπίζουν
και όσα ονειρεύονται.
Όπως όλοι οι έφηβοι!







Αιγαίο.

Το πέλαγος με τα νησιά του.

Εικόνες τραγωδίας

εικόνες φρίκης.

Ανάμεσά τους

εικόνες παιδιών,

φιγούρες ασυνόδευτων ανήλικων

προσφύγων.

Τους είδαμε να φτάνουν

μόνοι τους στις ακτές των

νησιών.

**Μόνοι τους να διασχίζουν τους
δρόμους της Ελλάδας
για να φτάσουν στα σύνορα.
Και επειδή τα βλέμματά τους μας
στοίχειωσαν
και επειδή υπάρχουν πολλοί τρόποι
να αντιδράσει κάποιος στη φρίκη,
θελήσαμε
οι σκέψεις, οι αναμνήσεις, το ταξίδι
και τα όνειρα τους
να αποκτήσουν φωνή.**

**Και αυτή η φωνή,
μέσα από τις φωνές
άλλων παιδιών,
συνομηλίκων τους
να ακουστεί δυνατά
τόσο, που να φτάσει
μακριά, όσο πιο
μακριά γίνεται.**

A photograph of a red paper boat on water at night. The boat is in the center, with its reflection visible on the dark water. In the background, other people and boats are visible, though they are out of focus. The scene is lit with warm, orange light, likely from a fire or lanterns.

Μονόλοχοι από το Αιγαίο